

PARIS MARATHON 2010



Turen med Danfoss marathon klub foregik i perioden 9/4- 13/4 2010, turen var arrangeret af Grenå rejser, og bussen kom fra selskabet Centrum Turist i Århus.

Fredag D. 9/4.

Turen startede tidligt, der var afgang fra kirketorvet i Sønderborg kl 06.00, efter opsamling i Egersund og Padborg kørte vi over grænsen, og 1. stop var syd for Bremen, hvor chafføren blev udskiftet og der var tid til at strække benene, derefter gik turen videre gennem Tyskland, Belgien, og videre til Frankrig hvor vi ankom til Paris kl 22 om aftenen og blev inlogeret på Hotel Mercur.

Lørdag D. 10/4

Efter morgenmaden gik turen i bus til Sportsmessen for at afhente startnumre, samt kigge på alle messestandene.

Eftermiddagen blev brugt på mere kulturelle formål så som besøg på slottet Versailles, samt det nye Parisiske centrum La Defence, hvor bl.a den nye Triumfbue ligger.

Aftensmaden der bestod af en 3 retters menu, hvor hovedretten var Pasta Bolognaise, blev indtaget på en restaurant der lå i nærheden af Hotellet.

Søndag D. 11/4.

Dagen startede tidligt, mange af løberne valgte at indtage morgenmaden på værelserne, da den Franske fagforening forbød hotelpersonale at starte arbejde før kl 6.30, hvilket var for sent at spise når løbet started kl 8.45, hotellet havde dog været så imødekommende at dække op til et lettere morgenmåltid i et tilstødende mødelokale til receptionen. Kl 07.00 var der afgang fra hotellet med kurs mod Champs Elysées.

Efter aflevering af skiftetøj i målområdet, iførte vi os de udleverede "plast poser" og indtog vores pladser i startzonerne på Champs Elysées med ryggen mod Triumfbuen, det var en kold fornøjelse at vente på starten, kun iført løbetøj og plastovertræk, i den friske franske morgenluft hvor temperaturen kun var en 4-5 grader. Kl præcis 8.45 gik starten og vi begav os ud på ruten sammen med ca 40000 andre løbere.

Ruten gik gennem Paris og førte os forbi mange af de store seværdigheder i Paris så som Concordepladsen, Louvre, Notre Dame, Eiffeltårnet til målområdet der lå i nærheden af Triumfbuen. Løbet

var perfekt arrangeret og forplejningen var i top, der var depoter pr. 5km hvor der var vand i flasker, bananer, appelsinbåde, sukker knalder, rosiner osv. Ruten var relativt flad, dog med nogle små stigninger da der bl.a blev løbet gennem et par tunneller, (en af dem var tunellen hvor Prinsesse Dianna døde i en bilulykke for mange år siden). Løbet blev vundet af en Kenyaner i tiden 2.06 T. Løberne og heppere blev afhentet af bussen ca 2 km fra målområdet og kørt til hotellet, Sejrsmiddagen blev indtaget i samme restaurant som lørdag, og her havde vi fornøjelsen af at få følgeskab af yderligere 4 danskere (1 danfoss mand med familie samt 1 strecon mand med familie) der havde taget turen til Paris på egen hånd.

Mandag D. 12/4.

Efter morgenmaden var der bustur rundt i Paris, til nogle af de store turist attraktioner, Bl.a Notre Dame, Louvre, Concordepladsen og Eiffeltårnet. Derfra valgte de fleste at bruge eftermiddagen på en gåtur gennem Paris tilbage til hotellet.

Tirsdag D. 13/4.

Efter morgenmaden var der afgang fra hotellet kl 7.45, turen gik nordpå gennem Frankrig, Belgien og Tyskland til rastepladsen syd for Bremen, her stod en frisk chauffør klar til at køre bussen det sidste stykke til Danmark, hvor vi ankom til kirketorvet i Sønderborg kl ca 23.



2010-04-20. Bjarne Schmidt